

Parochieblad

St. Anna/Lambertus



St. Theresia/Jozef

**ALLES WAAR JE VAN HOUDT....**

Beste parochianen,

In het weekend van 3 en 4 juli jl., werd alsnog - op verzoek van de parochianen - de zeswekdienst gehouden voor oud-pastoor Andries van den Berg.

Dat is een mooi gebaar. Zes weken, ongeveer 40 dagen, na het overlijden, bidden voor iemands zielenrust. Dat is een oud en ook in onze streken vertrouwd beeld. Het mag gezien worden als een zekere overgang naar een nieuwe periode.

Maar daarmee is het gemis van iemand die gestorven is niet voorbij. Zal dat gemis überhaupt ooit voorbij gaan? De persoon zelf maar ook al datgene wat aan deze persoon herinnert wordt gemist.

Parochianen van de Sint Jozefparochie en de Sint Theresiaparochie weten wat deze woorden betekenen. Het kerkbestuur werd door het plotseling overlijden van de pastoor overvallen, in een tijd die al sowieso heel verwarrend was; de Sint Jozefkerk zou aan de eredienst onttrokken worden en de Sint Theresiakerk werd verbouwd. Dit alles bij elkaar kan teveel zijn. Zoveel gemis en verandering in één keer is voor velen teveel gevraagd.

Toch is het niet anders. Het kerkbestuur heeft samen met de beschikbare priesters en vrijwilligers hun uiterste best gedaan. En vergeet niet; ook zij missen de drijvende kracht van de pastoor. Enfin, alleen samen kunnen we verder. Een "Wees Gegroet" aan het einde van de mis zal ons allen kracht en troost bieden. In deze tijd kwam ik ook een toepasselijk verhaal tegen. De bron is onbekend.

Op 40-jarige leeftijd liep Franz Kafka (1883-1924), die nooit trouwde en geen kinderen had, door het park in Berlijn toen hij een meisje ontmoette dat huilde omdat ze haar favoriete pop was kwijtgeraakt. Zij en Kafka zochten tevergeefs naar de pop. Kafka zei haar dat ze hem daar de volgende dag zou ontmoeten en dat ze terug zouden komen om haar te zoeken.

De volgende dag, toen ze de pop nog niet hadden gevonden, gaf Kafka het meisje een brief die door de pop was "geschreven" en zei: "Huil alsjeblieft niet. Ik ging op reis om de wereld te zien. Ik zal je schrijven over mijn avonturen".

Zo begon een verhaal dat doorging tot het einde van Kafka's leven.

Tijdens hun ontmoetingen las Kafka de brieven van de pop zorgvuldig geschreven met avonturen en gesprekken die het meisje schattig vond.

Ten slotte bracht Kafka de pop terug (hij kocht er een) die was teruggekeerd naar Berlijn. "Het lijkt helemaal niet op mijn pop", zei het meisje.

Kafka overhandigde haar nog een brief waarin de pop schreef: "Mijn reizen hebben mij veranderd". Het kleine meisje omhelsde de nieuwe pop en nam de pop mee naar haar gelukkige huis. Een jaar later stierf Kafka.

Vele jaren later vond het inmiddels volwassen meisje een brief in de pop. In de kleine brief, ondertekend door Kafka, stond geschreven:

"Alles waar je van houdt, zal waarschijnlijk verloren gaan, maar uiteindelijk zal de liefde op een andere manier terugkeren".

"Omarm de verandering. Het is onvermijdelijk voor groei. Samen kunnen we pijn veranderen in verwondering en liefde, maar het is aan ons om die verbinding bewust en opzettelijk tot stand te brengen".

Veel sterkte en Godsvertrouwen gewenst,
deken John Dautzenberg

DE ROEP VAN JOEP

Honden zijn niet rationeel. Ze verwijten een persoon niets. Ze zien niet de buitenkant, maar de binnenkant van een mens.

Cesar Millan schreef deze woorden en hij heeft gelijk! Ik zal het jullie vertellen.

Een paar weken geleden op een prachtige zondagmiddag zo'n middag waarop je zegt; "Kom, we gaan er eens uit. Niet omdat het moet, maar omdat het te mooi is om binnen te blijven.

Nou, dat dacht Vääs dus ook. De deur stond op een kiertje, ons baasje was met andere zaken bezig en ik sliep. En van dit alles maakte hij gebruik. Hij nam de benen.

Het duurde even voordat mijn baasje in de gaten kreeg dat Vääs niet meer in huis was. Hij belde met de sacristie, maar daar was hij ook niet. Er werd een zoektocht gestart.

Mevrouw Tanja (van het kantoor) en ik zouden de binnenstad naspeuren en mijn baasje per fiets de buitenwijken.

Na een half uur zagen we Vääs op de Markt, spelend met andere honden. Na wat gedoe kregen we Vääs zover dat hij met ons terug naar huis ging. In de tussentijd werd mijn baasje met een appje gewaarschuwd;

"Wij hebben hem. We zijn thuis!".

Na 15 minuten kwam mijn baasje ook thuis. Vääs lag op een bijzondere manier op de wacht. Het kon vriezen en het kon dooien! Kennelijk had hij dat in de gaten....zijn staart kwispelde niet zoals gewoonlijk en toch een heel klein beetje ...je kon immers nooit weten.

Ons baasje – zo bekende hij later in zijn preek op de volgende zondag – was in eerste instantie heel opgelucht geweest toen hij las dat Vääs weer thuis was.

Toen was hij echter boos geworden en had zich afgevraagd waarom die Vääs toch weggelopen was, terwijl toch zo goed voor hem gezorgd werd. En toen.....toen had ons baasje aan de barmhartige vader gedacht. De vader die blij was toen zijn zoon weer thuisgekomen was..... Nee, hij moest niet boos zijn maar blij.

Dus, toen mijn baasje terugkwam terwijl Vääs al lag te wachten sprak hij heel vriendelijk, hurkte op z'n knieën, knuffelde de kleine Vääs en ik hoorde hem fluisteren; "We hebben je, je bent weer thuis!" Ik werd er ook bij geroepen en we werden samen nog eens flink geknuffeld.

Thuiskomen is fijn!

Een maand geleden kwam kleine Gino niet meer thuis bij zijn familie. Gino groeide op in Blauw Dörrep, in de schaduw van de Theresiakerk, onder de klanken van de kerkklokken. Een afschuwelijk drama ging aan zijn gewelddadige dood vooraf. Duizenden mensen kwamen op de been om familie en vrienden van Gino te steunen en te troosten en hun onmacht en boosheid te uiten. De kerkklokken luidden de veelzeggende stilte in.

Kleurrijke ballonnen stegen hemelwaarts aan een strakblauwe hemel. Het leven kan hartverscheurend zijn. Laten we daarom dankbaar zijn voor ieder thuiskomen; thuiskomen bij elkaar, hier en nu.....en straks in de hemel.

D'r Joep



God gaat nooit op vakantie,
Maar Hij laat wel de zon schijnen.
(Visje)

Als je je staande wilt houden,
Zul je op je knieën moeten

Heilige Mis op zondag 17 juli in de St. Annakerk om 10.00 uur.

Gino van der Straeten, je werd maar 9 jaar ...

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden, maar we willen als Kindcentrum Oda aan Gino denken in deze H. Mis.

UITVAARTEN IN DE SINT THERESIAKERK

In verband met de verbouwing van de St. Theresiakerk is het niet mogelijk om, zolang de verbouwing duurt, uitvaarten in deze kerk plaats te laten vinden.

U kunt in deze periode gebruik maken van de St. Annakerk. De parochies St. Anna-Lambertus en St. Theresia-Jozef vormen immers sinds 1 januari 2022 een federatie.

Uw uitvaartondernemer is op de hoogte van deze tijdelijke aanpassing.

Zodra de St. Theresiakerk weer beschikbaar is voor uitvaarten informeren wij u zo snel mogelijk.

Voor vragen kunt u terecht bij het gezamenlijke parochiekantoor van St. Anna-Lambertus en St. Theresia-Jozef op telefoonnummer: 043-3432929 maandag-, woensdag-, en vrijdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.30 uur en op dinsdag-, en donderdagmorgen tussen 10.30 uur en 12.30 uur.

Mailen kan ook naar post@annalambertus.nl of info.theresiamaastricht@gmail.com

MISTIJDEN IN DE PAROCHIES VAN DE FEDERATIE JOHANNES PAULUS II

Maandag in Daalhof om 9:00 – Dinsdag in Wolder om 19:00 – Woensdag in Malberg om 09:00 – Donderdag in Daalhof om 09:00 en in Malberg om 19:00 Vrijdag in Oud-Caberg om 09:00 Zondag in Wolder om 9.30, in Malberg om 10.00, in Oud-Caberg om 11.30 en in Daalhof om 11.30. Elke 2e zaterdag van de maand om 18.30 uur Life Teen in de kerk van Malberg.

Voor de mistijden in de vakantieperiode raadpleeg de website: www.jpmaastricht.nl

H.COMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Voor parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen door ziekte of andere omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om thuis de H. Communie te ontvangen.

Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op met het gezamenlijke parochiekantoor van St. Anna-Lambertus en St. Theresia-Jozef op telefoonnummer: 043-3432929 maandag-, woensdag-, en vrijdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.30 uur en op dinsdag-, en donderdagmorgen tussen 10.30 uur en 12.30 uur.

Mailen kan ook naar post@annalambertus.nl of info.theresiamaastricht@gmail.com

NOODGEVALLEN

Heeft u dringend een priester nodig? Is uw eigen parochiepriester niet bereikbaar? Bel dan (043) 6314500

VERHUIZING

Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw mail-adres?

Geef dat dan a.u.b. ook door aan het parochiekantoor: Parochie Sint Anna-Lambertus en Parochie St. Theresia-St. Jozef, telefoon: 043-3432929.

Mailadres: St. Anna-Lambertus: post@annalambertus.nl

Mailadres: St. Theresia-Jozef: info@theresiamaastricht@gmail.com

Adres Parochiekantoor St. Anna-Lambertus & St. Theresia-Jozef:

Dr. Van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht.

Openingstijden: maandag-, woensdag-, en vrijdagmorgen 9.00 – 12.30 uur

Dinsdag-, en donderdagmorgen 10.30 – 12.30 uur

FINANCIËN

In het verleden is met het toenemende aantal parochianen ook het aantal bankrekeningen gegroeid. Deze tijden zijn voorbij.

In de toekomst willen wij voor de St. Theresia - St. Jozefparochie alleen nog één bankrekening gebruiken. Wij vragen u alle betalingen, ook uw kerkbijdragen, op de gezamenlijke rekening van onze parochie te storten.

NL84 INGB 0001 4861 00 t.n.v. R.K. St. Jozef en St. Theresia Parochie

COLLECTE MIVA

Op 27 en 28 augustus is de kerkdeurcollecte voor MIVA. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor een ziekenhuis in het westen van Tanzania. 24 dorpen zijn afhankelijk van dit ziekenhuis. Helpt u mee?

OPBRENGST PINKSTERCOLLECTE

De collecte met Pinksteren voor de Nederlandse missionarissen heeft € 105,= opgebracht.

Sint Anna-Lambertusparochie

HEER HERINNER U DE NAAM VAN:

Leny Willems-Nelissen	89 jaar, overleden 16 mei 2022
Ton Wijntjens	87 jaar, overleden op 22 juni 2022
Toetie Hagen-van Beek	90 jaar overleden op 16 mei 2022

HEILIG DOOPSEL

Nilaya Sloesen Heerlen

MIDDAG 55 PLUS VOOR ANNA-LAMBERTUS EN THERESIA-JOZEFPAROCHIE

Dinsdag 20 september is een middag voor 55 plus in de zaal achter de Annakerk. U kunt deze datum alvast noteren. Verdere informatie komt in het volgende parochieblaadje;

VAKANTIEROOSTER

Tijdens de zomervakantie is er tijd om op rust te komen. Dat geldt ook voor de parochies. Zo maken bestuurders, koorleden, dirigenten, organisten, kosters, collectanten, misdienaars en andere vrijwilligers van de gelegenheid gebruik om even weg te gaan of andere dingen te doen. Dat geldt ook voor de priesters, de diakens en catechisten.

Toch wordt getracht om met minder mensen het aanbod van eucharistievieringen in deze periode zo ruim en zo vertrouwd mogelijk te houden. Maar hier en daar leidt dat tot kleine maar ingrijpende veranderingen.

Zo vervalt in de Sint Annakerk enkele zondagen op rij (van 31-07 t/m 04-09), de zondagsmis (maar de zaterdagavondmis om 19.00 uur gaat wel door). Ook de heilige Mis op woensdagavond, met het voorafgaand rozenkransgebed, vervalt in die periode. Ook in de parochiefederatie JP II zal hier en daar een verandering zijn. Gelieve de liturgische kalender of de website van de parochie te raadplegen. Wij vragen begrip voor deze regeling en wensen u een fijne vakantietijd toe.

De heilige Missen in de Sint Theresiakerk zijn ook in de vakantieperiode ongewijzigd. D.w.z.: de 1^e, 3^e, en 4 zaterdagavond van de maand 17.30 uur
Elke zondagochtend 11.30 uur.

HET HEILIG VORMSEL 2022

Op zaterdag 9 juli om 18.30 uur, tijdens de reguliere LIFETEEN-viering, zal Mgr. W. van Rens het sacrament van het Heilig Vormsel toedienen aan de kinderen van onze parochies. De Vormselviering vindt plaats in de Kerk van Malberg, Dukaatplein.

Al enkele jaren gebeurt dit in gezamenlijkheid met andere parochies. De vormelingen komen dus van alle kanten bij elkaar. Maar de voorbereiding gebeurt in kleine groepjes. Het Vormsel heeft alles te maken met de Heilige Geest en daarom lijkt het ook wel een beetje op het eerste Pinksterfeest.

Bij de voorbereiding staan we stil bij wat Gods Geest teweeg brengt in ons leven, hoe Hij zijn goede gaven uitdeelt en wat zijn inspiratie en troost met mensen doet. Het is ons beider ervaring dat de vormsellessen ook voor ons, de priesters, een nieuwe vorming is. Inzichten groeien, maar we kunnen niet alles verstandelijk begrijpen. Mysteries behouden hun aantrekkingskracht en hun ondoorgrondelijkheid. Dat is eigen aan ons katholieke geloof en de viering daarvan in de liturgie. Maar het is ook inspirerend om naar de taal en de beleving van de jonge mensen te luisteren en ons

vertrouwde geloof op een andere manier te verwoorden zodat ook de jonge generaties geraakt worden door de liefde van God voor de mens.

Zo spreken we samen over de gaven van Gods Geest. Over de wijsheid, het inzicht en het ontzag voor God, maar ook het geduld en de vergeving. De kracht om te getuigen is bijzonder uitdagend. De jonge mensen hebben er zin, wij ook. U ook?

De vormselvoorbereiding is een als een reis, naar een zeker station, om vandaar weer over te stappen op een nieuwe reis. Wij wensen de vormelingen een goede reis, een inspirerende vormselviering en een gelukkig tienerleven.

Pastoor-deken John Dautzenberg en kapelaan Nicholas Pethuru

God gaat nooit op vakantie,
Maar Hij laat wel de zon schijnen.

(Visje)

AFSCHEID VAN DE SINT JOZEFKERK

Op 4 juni jongstleden heeft de laatste eucharistieviering en de onttrekking aan de eredienst in onze St. Jozefkerk plaatsgevonden.

Een verdrietige gebeurtenis voor allen die verknocht waren aan ons kerkje.

Een prachtige viering met 4 priesters op het priesterkoor, 3 acolieten en 9 parochianen die de lezingen en de voorbeden verzorgden. Het kerkelijk zangkoor St. Jozef deed haar uiterste best om de eucharistieviering met zang en spel mooi op te luisteren. Onze koster Paul werd nog even in het zonnetje gezet en als klap op de vuurpijl zorgde de fanfare Sint Servatius Biesland voor een aubade bij het verlaten van de kerk om, zoals deken Dautzenberg zo mooi zei, “ons moed in te blazen”. In processie, onder begeleiding van het spel van de fanfare, werd vervolgens het Allerheiligste naar de St. Theresiakerk gebracht.

Het samenzijn na de viering, onder het genot van een kopje koffie en een stukje vlaai, was voor de aanwezigen een fijne manier om na te praten en definitief afscheid te nemen van het ons zo vertrouwde gebouw.

*Tijdens de viering is er een film gemaakt als herinnering aan deze bijzondere dag. U kunt deze bekijken op uw PC of laptop in de app YOUTUBE. Of via Google. Tik op beide plekken in “**Onttrekking eredienst Jozefkerk**”. Als u youtube op uw TV kunt bekijken, kunt u met dezelfde zoekterm naar de film zoeken. Ook op de website staat de film. U ziet er een klein voorbeeldje. Klik daarop en u kunt de film in een groter formaat bekijken.*

Het is al vaak gezegd en geschreven. Onze kerk is weliswaar gesloten maar onze parochie is nog springlevend. Afscheid nemen doet pijn, maar waar een deur sluit gaan vaak ook weer andere deuren open. Die open deur vinden wij o.a. in de kapel van de Sint Theresiakerk.

Deze kapel is omgedoopt tot de St. Theresia-Jozefkapel en ondergaat over een tijdje een flinke opknappbeurt.

En natuurlijk is iedereen ook van harte welkom in de Sint Annakerk.

Het kerkbestuur

LiturgischeKalender

AL = St. Anna-Lambertus, THJ = St. Theresia-St. Jozef

Intenties voor Pastoor Andries van den Berg zijn uit de opbrengst van het collectegeld namens de parochianen van St. Theresia en St. Jozef, alsmede familie en vrienden.

Kerk	Datum	Intenties
AL	Wo 6 juli 18.15u	Rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door een H. Mis
THJ	Za 9 juli 17.30u	Deze H. Mis vervalt
AL	Za 9 juli 19.00u	Voor een bijzondere intentie;
AL	Zo 10 juli 10.00u	Opgeluisterd door orgelmuziek Ton Hellwig en zoon Marco; overleden vader en zoon
THJ	Zo 10 juli 11.30u	Pastoor Andries van den Berg; Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier.
AL	Wo 13 juli 18.15u	Rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door een H. Mis
THJ	Za 16 juli 17.30u	Pastoor Andries van den Berg; Leny Cremers-Prick (1 ^e jaard.); Peter Aretz.
AL	Za 16 juli 19.00u	voor vrede in de wereld
AL	Zo 17 juli 10.00u	Opgeluisterd door koor Ascension Gerda Cools en overl. familie; ouders Leseur-Jansen; Ton Hellwig en zoon Marco; Theo en Hanneke Schnackers Hoppé Hoppee; Mia Thans-Verhoeven; Sjeng en Annie Rempelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-Lemmens; Gino van der Straeten ,namens Kindcentrum Oda; Anja Frerejean namens koor Ascension;

THJ	Zo 17 juli 11.30u	Pastoor Andries van den Berg; Overl. Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen; Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier; Hugo Bollen;
AL	Wo 20 juli 18.15u	Rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door H. Mis
THJ	Za 23 juli 17.30u	Pastoor Andries van den Berg; Gerda Reinders-Notermans (jaard.).
AL	Za 23 juli 19.00u	uit dankbaarheid
AL	Zo 24 juli 10.00u	Opgeluisterd door Vocalgroup Alliance José en Tjitske Nijst-Hoogland; Jan Uiterwijk Winkel; Ton Hellwig en zoon Marco; ouders Leseur-Jansen;
AL	Zo 24 juli 12.30u	Doop Djaniza Bouvrie
THJ	Zo 24 juli 11.30u	Pastoor Andries van den Berg; Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier. Bijzondere intentie uit dankbaarheid voor een 92 ^e verjaardag;
AL	Wo 27 juli 18.15u	Deze H. Mis vervalt
THJ	Za 30 juli 17.30u	Pastoor Andries van den Berg
AL	Za 30 juli 19.00u	Deken Mathieu Hanneman; Jaard. José Nijst; Ton Hellwig en zoon Marco; Sjeng en Annie Rempelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-Lemmens;
AL	Zo 31 juli 10.00u	Deze H. Mis vervalt
THJ	Zo 31 juli 11.30u	Pastoor Andries van den Berg; Jim en Lucien Soulier, Ferry Soulier
AL	Wo 3 aug 18.15u	Deze H. Mis vervalt
THJ	Za 6 aug 17.30u	Pastoor Andries van den Berg
AL	Za 6 aug 19.00u	Ton Hellwig en zoon Marco;
AL	Zo 7 aug 10.00u	Deze H. Mis vervalt
THJ	Zo 7 aug 11.30u	Pastoor Andries van den Berg; Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier; Overl. Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen; Arnaud Hesselink; Leny van Deurse-Ritchi; Annie en Pierre Ploumen-Schillings (jaard.); Lies Castermans-Maassen; Frans Sondeijker.
AL	Wo 10 aug 18.15u	Deze H. Mis vervalt
THJ	Za 13 aug 17.30u	Deze H. Mis vervalt

AL	Za 13 aug 19.00u	Gerda Cools en overl. familie; Theo en Hanneke Schnackers-Hoppé Hoppee; Ton Hellwig en zoon Marco; Sjeng en Annie Rempelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-Lemmens; José en Tjitske Nijst Hoogland;
AL	Zo 14 aug 10.00u	Deze H. Mis vervalt
THJ	Zo 14 aug 11.30u	Pastoor Andries van den Berg; Jim en Lucien Soulier; Ferry Soulier; Lies Castermans-Maassen.
AL	Wo 17 aug 18.15u	Deze H. Mis vervalt
THJ	Za 20 aug 17.30u	Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Jozef Pastoor Andries van den Berg; Niek en Nine Tonnard-Hilhorst; Joes Offermans.
AL	Za 20 aug 19.00u	Ton Hellwig en zoon Marco; Ton en Ria Vernoooy-Nelissen;
AL	Zo 21 aug 10.00u	Deze H. Mis vervalt
THJ	Zo 21 aug 11.30u	Opgeluisterd door Aajd Koper Pastoor Andries van den Berg; Overl. Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen; Lies Castermans-Maassen; Jo Coenen; Jim en Lucien Soulier, Ferry Soulier.
AL	Wo 24 aug 18.15u	Deze H. Mis vervalt
THJ	Za 27 aug 17.30u	Pastoor Andries van den Berg
AL	Za 27 aug 19.00u	Ton Hellwig en zoon Marco; Stg. Jaard. Johanna Schrijnemaekers; Sjeng en Annie Rempelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-Lemmens;
AL	Zo 28 aug 10.00u	Deze H. Mis vervalt
THJ	Zo 28 aug 11.30u	Pastoor Andries van den Berg; Jim en Lucien Soulier, Ferry Soulier.
AL	Wo 31 aug 18.15u	Deze H. Mis vervalt
THJ	Za 3 sept 17.30u	Opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Jozef Pastoor Andries van den Berg.
AL	Za 3 sept 19.00u	bijzondere intentie; Ton Hellwig en zoon Marco;
AL	Zo 4 sept 10.00u	Deze H. Mis vervalt
THJ	Zo 4 sept 11.30u	Pastoor Andries van den Berg; Jim en Lucien Soulier, Ferry Soulier; Overl. Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen; Leny van Deurse-Ritchi; Frans Sondeijker; Echt paar Kerkhofs-Huijsmans; jaard. Jan Bouwens en zonen Frank en Maurice; jaard.

Parochie St. Anna-Lambertus en St. Theresia - St. Jozef	Financiën: St. Anna-Lambertus
Pastoor-Deken J. Dautzenberg Pastorie St. Servaas Keizer Karelplein 3 6211 TC Maastricht Tel. 043-3212082	Kerkbijdrage St. Anna - Lambertus Administrateur Mevr. M. Thijssens Tel. 043-343 29 29 Maandag - woensdag - vrijdag 9.00 - 12.30 uur
Kapelaan N. Pethuru Pastorie St. Anna-Lambertus Dr. van Kleefstraat 12 Tel. 043-3432929	Uw bijdrage is welkom op: NL70 INGB 0679815015 onder vermelding van: Kerkbijdrage St. Anna-Lambertus Stipendia: NL70 INGB 0679815015 t.n.v. St. Anna-Lambertus
Gezamenlijk parochiekantoor: St. Anna-Lambertus en St. Theresia - St. Jozef	Financiën: St. Theresia – St. Jozef
Dr. van Kleefstraat 12 6217 JJ Maastricht Tel. 043-3432929 Maandag- woensdag- vrijdag 9.00 – 12.30 uur Dinsdag- en donderdag 10.30 – 12.30 uur	Kerkbijdrage St. Theresia-Jozefparochie: ING bank: NL84 INGB 0001 4861 00 t.n.v. R.K. St. Jozef en St. Theresia Parochie onder vermelding van Kerkbijdrage St. Theresia-Jozefparochie 2022 Stipendia en overige betalingen onder vermelding van het betreffende onderwerp: ING bank: NL84 INGB 0001 4861 00 t.n.v. R.K. St. Jozef en St. Theresia Parochie
Mailadres en website: St. Anna-Lambertus en St. Theresia - St. Jozef	
Mail: info.theresiamaastricht@gmail.com Website: www.theresiakerkmaastricht.nl Website: www.annalambertus.nl Email: post@annalambertus.nl FACEBOOK Onze parochie is ook op  facebook: Sint Anna – Lambertus parochie	