

---

## Parochieblad

St. Anna/Lambertus



St. Theresia/Jozef



### Beste nieuwe parochianen.

Op 26 november werd ik als uw pastoor geïnstalleerd. Samen met het hele pastoraal team werden wij welkom geheten, door velen parochianen. Daarvoor veel dank. Graag wil ik mij aan u voorstellen.

Ik ben geboren in Kerkrade. Toen ik 2 jaar was, ben ik naar Breda verhuisd. Hier heb ik mijn Eerste Heilige Communie mogen ontvangen. Toen ik 9 jaar oud was is ons gezin naar Nieuwenhagen verhuisd. Later werd dit gemeente Landgraaf.

Aanvankelijk ben ik na de lagere school met een opleiding tot automonteur begonnen. Mijn droom was om vrachtwagenchauffeur te worden. God wilde het echter anders, en ik ben dan ook in 1991 begonnen met mijn studie op het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In 1998 ben ik tot diaken gewijd en in 1999 tot priester. Vanaf deze tijd ben ik kapelaan geweest in Bunde, Geulle en Moortveld, drie kerkdorpen in de gemeente Meerssen. In 2005 ben ik als pastoor benoemd in de parochies: Ottersum, Ven-Zederheide en Milsbeek. Later kreeg ik hier nog drie parochies bij: Middelaar, Mook en Molenhoek. In 2017 ben ik weer naar het zuiden gekomen en werd pastoor van de parochiefederatie Maastricht West, waar later de parochiefederatie Maastricht Zuid-West bij is gekomen. Deze twee federaties zijn samen gegaan onder de naam parochiefederatie Johannes Paulus II.

Ik heb me altijd voornamelijk toegelegd op de evangelisatie van jongeren. Hierbij laat ik mij inspireren door de Heilige Don Bosco. Hij was werkzaam in Turijn in de 19<sup>de</sup> eeuw. Als we meer jeugd willen interesseren voor onze kerkgemeenschap, dan is het van belang dat de jongeren een uitnodigende gemeenschap vinden.

Daarom is het vormen van een gemeenschap, welke we kerk noemen, erg belangrijk. Voor Don Bosco was de eucharistie hierin heel belangrijk. Hij vormde een kerkgemeenschap met de eucharistie als centraal punt. Ik verheug mij samen met u de Eucharistie te mogen vieren. De plaats waar wij Christus mogen ontmoeten. Zoals gezegd vormt de eucharistie de kern van de gemeenschap. Dat betekent dat de gemeenschap zich, niet alleen binnen de eucharistie die we samen vieren in het kerkgebouw, maar ook daarbuiten dient te uiten. De kerk speelt zich immers ook af in het dagelijks leven van ieder christen. Vrijwilligers zijn daarom van groot belang voor onze kerk. Pastoors kunnen onmogelijk alleen kerk zijn.

Wij zijn allen samen Kerk.

Mgr. Smeets heeft mij gevraagd in uw parochie pastoor te zijn. Ik heb op deze vraag ja gezegd, omdat ik wist dat ik het niet alleen hoefde te doen. Er zijn vele vrijwilligers die ons willen ondersteunen. Daarbij krijg ik natuurlijk veel hulp van het pastoraal team dat bestaat uit Kapelaan Pethuru, kapelaan Kumar, diaken Bekker en diaken Valke. Wij worden nog ondersteund door deken Dautzenberg, hij heeft beloofd nog beschikbaar te blijven voor de pastorale zorg. Met het kerkbestuur, de overige vrijwilligers en het pastoraal team, gaan wij samen op weg. Samen staan wij sterk. Alleen samen kunnen wij die gemeenschap vormen, waar iedereen zich thuis voelt en waar men Christus kan ontmoeten.

Ik verheug mij op een goede en mooie samenwerking. Het pastoraal en ik team hopen velen van u te mogen ontmoeten. Mocht u een bezoekje willen van een van ons, schroom niet dit aan ons te vragen. Wij komen graag bij u op bezoek.

Pastoor R. Schols



**Voor de kinderen:**  
**Renhuis de kerkmuis.**

Hallo allemaal hier ben ik dan Renhuis de kerkmuis. Joep had mij al aangekondigd hoorde ik. De pastoor heeft mij gevraagd, iets te schrijven in het parochieblad voor de kinderen. Nou dat doe ik graag. Zeker omdat de pastoor vaak van die rare uitspraken heeft, waar ik niets van begrijp. Heb jij dat ook wel eens?

Laatst vroeg pastoor in de kerk aan de diaken om het altaar klaar te maken.

“Diaken, wat is dat nu weer???”, dacht ik. “Is dat misschien iemand uit Aken, een stad in Duitsland”. “Die van Aken”? “Heeft pastoor die zin soms te snel uitgesproken”, dacht ik nog. “Misschien heeft hij het woordje **van** helemaal niet uitgesproken?” Als ik iets niet begrijp, ga ik altijd naar mijn oom aan de Maas. Die kan alles goed uitleggen. Nou dat heb ik dan ook gedaan!

Mijn oom vertelde het volgende:

Een diaken is iemand, die net als een pastoor is gewijd. Dat wijden gebeurt door de bisschop tijdens een hele lange mooie viering in de kerk. De bisschop bidt en de persoon die hij wijdt, mag taakjes uitvoeren namens Jezus.

Een pastoor is tot priester gewijd en een diaken tot diaken.

De diaken helpt de pastoor in de H. Mis. Hij maakt het altaar klaar, hij zorgt dat het water bij de wijn komt en dat de hosties goed op de tafel staan.

Onder de Heilige Mis geeft hij de hosties dan aan de pastoor. De diaken mag ook uit de bijbel lezen.

Hij leest de verhalen over Jezus, dat noemen we het evangelie.

Daarvoor vraagt hij dan wel eerste de zegen. Hij vraagt dan aan pastoor, om God te vragen hem te helpen het evangelie goed te lezen. Als de diaken een taakje in de mis doet, dan kan de pastoor even bidden en heel even uitrusten.

De diaken spreekt ook gebedjes uit, dat noemen we de voorbeden. Hij vraagt ook aan ons, elkaar een hand te geven. Dat is toch mooi in de Mis. Dan heb je nog even wat te doen. Op het einde stuurt de diaken de mensen weer naar huis door te zeggen: “Ga heen in vrede”.

Nu dat hoop ik toch dat er eindelijk vrede mag komen in de wereld. Ik hoorde van mijn tante in Oekraïne, dat het daar nog steeds oorlog is.

O ja... mijn oom vertelde ook, dat de diaken mag dopen en mensen mag trouwen. De diaken kan ook dingen zegenen. Dus de diaken is een goede hulp voor de pastoor. Zie zo, dat weet ik dan ook allemaal weer. Ik zal de volgende keer maar eens goed opletten hoe de diaken zijn taakjes doet.

Mocht je mij ooit in de kerk zien, dan zwaai maar even naar mij. Ik zit nu lekker in mijn holletje, daar is het lekker warm.

Nou tot ziens dan maar weer.

Renhuis de kerkmuis.



**Geef vandaag  
voor de kerk  
van morgen**



### **Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen**

Van 14 t/m 28 januari wordt de Actie Kerkbalans gehouden; een actie van diverse christelijke kerkgenootschappen. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een periodieke of eenmalige financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Ook het bisdom levert, wat vele mogelijk wel denken, GEEN financiële bijdragen. Onderhoud van het gebouw, energie, verwarming, maar ook het personeel en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren door corona en daardoor ook minder inkomsten, staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open. Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken, zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die nog een heel leven voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Doet u nog niet mee aan de kerkbijdrage, dan is nu het moment om daar mee te beginnen! Achter in de kerk liggen informatiefolders en opgaveformulieren voor u klaar. Vul die in en breng die de volgende keer mee naar de kerk om in de collectebus te stoppen of lever het formulier in op het parochiekantoor (Dr. van Kleefstraat 12). Hier kunt u ook deze formulieren krijgen.

*Voor parochianen van de St. Theresia-Jozefparochie is er een acceptgiro bij dit parochieblad gevoegd. Dit is overigens de laatste keer dat er van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt. Acceptgiro's mogen alleen nog in het eerste kwartaal van 2023 gebruikt worden.*

Wilt u uw (eenmalige) donatie liever per bank overmaken? Dat kan naar door een overboeking naar:

**Kerkbestuur St. Anna-Lambertus: NL7 OINGB 0679 8150 15 o.v.v. Actie Kerkbalans**  
of

**R.K. St. Theresia-Jozefparochie: NL84 INGB 0001 4861 00 o.v.v. Actie Kerkbalans**

## **Borstbeeld Sint Lambertus naar Hengelo**

Zondag 27 november vertrokken delegaties van het dragersgilde en de broederschap St. Lambertus samen met het borstbeeld van St. Lambertus naar Hengelo. Daar werd gevierd dat de St. Lambertuskerk 25 jaar basiliek is en men wilde daar graag de echte Lambertusbuste bij hebben.

Een mooie, feestelijke viering voorgegaan door Mgr. Woorts, hulpbisschop van Utrecht en pastoor Jurgen Jansen in een ijsskoude kerk. De sfeer en het onthaal in Hengelo waren echter heel warm.

De buste van St. Lambertus had veel bekijks, de burgemeester van Hengelo probeerde tijdens zijn felicitatietoespraak zelfs het beeld in Hengelo te houden, maar daar werd door de Maastrichtenaren een stokje voor gestoken! Ontroerend was het toen een oudere dame zich meldde bij de dragers en het beeld; zij had jaren geleden aan het Emmaplein gewoond en vond het geweldig het beeld nog eens te zien.

Voor de vertegenwoordigers van onze parochie een vermoeiende, maar waardevolle dag.

## **Afscheid organist Harrie Wijenberg**

Harrie Wijenberg heeft afscheid genomen als organist in de St. Annakerk. Meer dan 30 jaar is hij actief in onze kerk geweest, eerst als organist en dirigent van het gemengd kerkelijk zangkoor en toen dit opgeheven werd, als organist op zon- en feestdagen. Tijdens de mis op oudejaarsavond werd Harrie namens de hele parochie door deken Dautzenberg bedankt voor zijn jarenlange inzet.

Door het vertrek van de onze organist zal er de komende tijd op zondag niet in elke mis van 10.00 uur muzikale begeleiding zijn.

## **Kruisweg in de vastentijd**

Vanaf woensdag 1 maart wordt er om 18.15 uur in de St. Annakerk de Kruisweg gebeden. In de vastenperiode komt dan op woensdagavond de rozenkrans te vervallen. Weet u welkom.

## **Vastenactie 2023**

De kerkbesturen hebben besloten de opbrengst van de vastenactie te besteden aan de armlastige parochianen van pastoor Marc Hooijschuur op Bonaire. Hij was van 2000 tot 2004 kapelaan in de St. Anna-Lambertusparochie. Dit schrijft hij ons:

### ***Achter de schermen***

*Misschien kent u het eiland Bonaire? Ik mag er sinds twee jaar wonen en werken als pastoor van de parochie "La Birgen Coromoto" in de wijk Antriol en als Geestelijk Verzorger in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN). Als ik zeg dat ik op Bonaire woon dan is de eerste reactie van bijna iedereen: "Oh, ik zou wel willen ruilen. Heerlijke die zon gedurende het hele jaar. Veel mensen hebben een bepaald beeld van het eiland, vaak mede bepaald door de grote advertenties in de Nederlandse media om hier toch vooral op vakantie te komen.*

*En inderdaad, Bonaire is "booming". Dit is het plaatje, op deze manier presenteert het eiland zich vóór de schermen.*

*Om deze show gaande te houden wordt er door velen hard gewerkt, maar door sommigen maar matig verdiend. Een alleenstaande ouder met twee of drie kinderen die werkt in de horeca heeft echt niet veel te makken. Op Bonaire ligt de hoogte van het minimumloon voorsnog 10% lager dan in Nederland en het gemiddelde prijsniveau op het eiland is 10% hoger. Verse groente en fruit bijvoorbeeld zijn eigenlijk onbetaalbaar. Voor de ouderen op het eiland geldt hetzelfde verhaal. Aan pensioenopbouw werd er in die tijd op dit eiland niet gedacht en de invloed van het Westen maakt dat de vertrouwde opvang door je eigen familie allesbehalve vanzelfsprekend meer is. In zo'n geval moet je van \$600.- per maand (AOW) rondkomen en dat is onmogelijk.*

*Als pastoor in een volkswijk word ik regelmatig geconfronteerd met mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een kapotte wasmachine is een ramp net als de rekening van het water en licht.*

*Een tas met gevulde boodschappen is een geschenk uit de hemel net als een bureautje voor de kinderen waaraan huiswerk kan worden gemaakt.*

*Het zou geweldig zijn als u het mogelijk maakt om het leven van bepaalde mensen een beetje lichter te maken. Ik weet waar men woont en wie het echt nodig heeft. Doet u mee? Heel veel dank voor uw bijdrage.*

*Met Caribische groet,*



*Marc Hooijschuur, pastoor*

In de vasten kunt u uw bijdrage deponeren in de collectebussen die achter in onze kerken staan of overmaken op

**Kerkbestuur St. Anna-Lambertus**      **NL70 INGB 0679 8150 15 o.v.v. Vastenactie**  
**R.K. St. Jozef en St. Theresiaparochie**      **NL84 INGB 0001 4861 00 o.v.v. Vastenactie**

Van hieruit wordt gezorgd dat de opbrengst bij pastoor Hooijschuur terecht komt.

## Kerkbestuur parochiefederatie in oprichting

De kerkbesturen van de parochies St. Anna-Lambertus en St. Theresia-Jozef werken al een tijdje samen. Op het ogenblik werken we zelfs samen als een parochiefederatie in oprichting, wat betekent dat we binnen een paar jaar als één parochiefederatie verder zullen gaan.

De leden van de beide kerkbesturen zijn nu lid van het kerkbestuur van de parochiefederatie in oprichting.

“Wie zijn die kerkbestuursleden?”, zult u zich afvragen. Hier volgen hun namen, voor velen geen onbekenden.

vice-voorzitter	dhr. William Thomissen
penningmeester	dhr. Theo Thuis
secretaris	mevr. Marja Bruijnzeels
leden	mevr. Ieneke Hermse-Buijs
	mevr. Dorry Hochstenbach
	dhr. Jan Devens
	dhr. Hans Pfeil

Voorzitter van het kerkbestuur is pastoor R. Schols en ook kapelaan Pethuru sluit aan bij de vergaderingen van het kerkbestuur.

## H.Communie thuis ontvangen

Voor parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen door ziekte of andere omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om thuis de H. Communie te ontvangen. Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op met het gezamenlijke parochiekantoor van St. Anna-Lambertus en St. Theresia-Jozef op telefoonnummer: 043-3432929 maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.30 uur en op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 10.30 uur en 12.30 uur.

Mailen kan ook naar [post@annalambertus.nl](mailto:post@annalambertus.nl) of [info.theresiamaastricht@gmail.com](mailto:info.theresiamaastricht@gmail.com)

## Sint Anna-Lambertusparochie

### HEER HERINNER U DE NAAM VAN:

Frans Wijffels	89 jaar overleden 20 november 2022
Toos Hesemans-Schols	88 jaar overleden 30 november 2022
Henny Maes-Ploemen	75 jaar overleden 1 december 2022
Ben van Oostrum	82 jaar overleden 7 januari 2023



## PAROCHIEBLAD

### Beste parochianen van de St. Theresia-Jozefparochie,

U bent gewend het parochieblad thuis in de brievenbus te ontvangen of het met de post opgestuurd te krijgen.

Het bezorgen van al die parochiebladen kost heel veel vrijwilligerstijd en de kosten voor het frankeren nemen steeds verder toe.

Daarom heeft het kerkbestuur besloten het blad met ingang van 1 mei 2023 in de kerk voor u klaar te leggen. U kunt het voor of na de wekelijkse kerkdienst gewoon zelf meenemen of voor een ander meenemen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om het parochieblad via uw e-mailadres te ontvangen. Als u hier gebruik van wil maken verzoeken wij u vriendelijk uw mailadres vóór 15 april aan het parochiekantoor door te geven: **Vermeld daar bij duidelijk uw naam en adresgegevens en telefoonnummer voor onze administratie.**

Het parochieblad mag u natuurlijk ook zelf tijdens kantooruren in het parochiekantoor afhalen.

Dr. van Kleefstraat 12

6217 JJ Maastricht

Tel. 043-3432929

Maandag- woensdag- vrijdag 9.00 – 12.30 uur

Dinsdag- en donderdag 10.30 – 12.30 uur

[post@annalambertus.nl](mailto:post@annalambertus.nl) of [info.theresiamaastricht@gmail.com](mailto:info.theresiamaastricht@gmail.com)

U kunt ook via onze website contact opnemen.

Het parochieblad is ook te lezen op onze website [www.theresiakerkmaastricht.nl](http://www.theresiakerkmaastricht.nl) of [www.annalambertus.nl](http://www.annalambertus.nl). Dat blijft ook in de toekomst zo.

Heeft U moeite de computer te bedienen ? Laat het ons even weten, dan helpen we u graag even een handje.

Mocht dit allemaal niet lukken, laat het ons dan even weten met een belletje naar 043-3432929 of kom even langs op kantoor dr. van Kleefstraat 12. Dan zorgen we dat het parochieblad op een andere manier bij U thuis komt.

Het kerkbestuur



# LiturgischeKalender

AL=St.Anna/Lambertus, THJ=St.Theresia/St.Jozef

Kerk	Datum	Intenties
THJ	Za 21 jan 17.30u	opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Jozef Jim & Lucien Soulier; Ferry Soulier
AL	Zo 22 jan 10.00u	Ton Hellwig en zoon Marco; Martha Bastiaens- Kromjong; Jo Bastiaens; Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-Lemmens
AL	Wo 25 jan 18.15u	rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door een H. Mis
THJ	Za 28 jan 17.30u	Jim & Lucien Soulier; Ferry Soulier
AL	Zo 29 jan 10.00u	zeswekendienst Toos Hesemans-Schols; Ton Hellwig en zoon Marco
AL	Wo 1 feb 18.15u	rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door H. Mis
THJ	Za 4 feb 17.30u	opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Jozef Jim & Lucien Soulier; Ferry Soulier; Lei en Annie Durlinger-Moors; Leny van Deurse-Ritchi; Frans Sondeijker
AL	Zo 5 feb 10.00u	opgeluisterd door Vocalgroup Alliance Ton Hellwig en zoon Marco; Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-Lemmens
AL	Wo 8 feb 18.15u	rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door H. Mis
THJ	Za 11 feb 17.30u	Jim & Lucien Soulier; Ferry Soulier
AL	Zo 12 feb 10.00u	opgeluisterd door koor Ascension Ton Hellwig en zoon Marco; Gerda Cools en overl. familie; Lies Castermans-Maassen;
AL	Wo 15 feb 18.15u	rozenkrans en aanbidding, gevolgd om 18.45u door H. Mis

<b>THJ</b>	Za 18 feb 17.30u	opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Jozef Jim & Lucien Soulier; Ferry Soulier; Willy Frederix en Mariette Frederix-Remeijers
<b>AL</b>	Zo 19 feb 10.00u	Ton Hellwig en zoon Marco; John Voorjans; Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-Lemmens
<b>AL</b>	Wo 22 feb 9.00u	<b>aswoensdag begin van de veertigdagentijd oplegging van Askruisje</b>
<b>THJ</b>	Za 25 feb 17.30u	opgeluisterd door Aajd Koper Jim & Lucien Soulier; Ferry Soulier
<b>AL</b>	Zo 26 feb 10.00u	opgeluisterd door Vocalgroup Alliance Ton Hellwig en zoon Marco; Jrd. oud pastoor Leo Dirix; José en Tjitske Nijst-Hoogland; ouders Leseur-Jansen
<b>AL</b>	Wo 1 mrt 18.15u	kruisweg, gevolgd om 18.45u door H. Mis
<b>THJ</b>	Za 4 mrt 17.30u	opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Jozef Jim & Lucien Soulier; Ferry Soulier; Leny van Deurtse-Ritchi; Frans Sondeijker
<b>AL</b>	Zo 5 mrt 10.00u	Ton Hellwig en zoon Marco; Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-Lemmens; Toos Hesemans-Schols; zeswekendienst Ben van Oostrum; jrd. Nelly Meijer-Noten en hun zoon Gerard
<b>AL</b>	Wo 8 mrt 18.15u	kruisweg, gevolgd om 18.45u door H. Mis
<b>THJ</b>	Za 11 mrt 17.30u	Jim & Lucien Soulier; Ferry Soulier
<b>AL</b>	Zo 12 mrt 10.00u	opgeluisterd door koor Ascension Gerda Cools en overl. familie; Ton Hellwig en zoon Marco; ouders Leseur-Jansen; Lies Castermans-Maassen
<b>AL</b>	Wo 15 mrt 8.15u	kruisweg, gevolgd om 18.45u door een H. Mis
<b>THJ</b>	Za 18 mrt 17.30u	opgeluisterd door kerkelijk zangkoor St. Jozef Jim & Lucien Soulier; Ferry Soulier
<b>AL</b>	Zo 19 mrt 10.00u	opgeluisterd door Vocalgroup Alliance Ton Hellwig en zoon Marco; Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen; Theo en Fien Daalmans-Lemmens

<p><b>Parochie St. Anna-Lambertus en St. Theresia-St.Jozef</b></p>	<p><b>Financiën: St. Anna-Lambertus</b></p>
<p>Pastoor R. Schols  <a href="mailto:pastoor@jpmaastricht.nl">pastoor@jpmaastricht.nl</a>  06-51586223</p>	<p>Kerkbijdrage St. Anna-Lambertus  Administrateur Mevr. M. Thijssens  Tel.043-3432929  Maandag- woensdag- vrijdag  9.00-12.30 uur</p>
<p>Kapelaan N. Pethuru  Pastorie St. Anna-Lambertus  Dr. van Kleefstraat 12  Tel. 043-3432929</p>	<p>Uw bijdrage is welkom op  NL70 INGB 0679 8150 15  Onder vermelding van:  Kerkbijdrage St. Anna-Lambertus  Stipendia: NL70 INGB 0679 8150 15  t.n.v .St. Anna-Lambertus</p>
<p><b>Gezamenlijk parochiekantoor: St. Anna-Lambertus en St. Theresia-St. Jozef</b></p>	<p><b>Financiën: St. Theresia–St. Jozef</b></p>
<p>Dr. van Kleefstraat 12  6217 JJ Maastricht  Tel. 043-3432929  Maandag- woensdag- vrijdag  9.00 – 12.30 uur  Dinsdag- en donderdag 10.30 – 12.30 uur</p>	<p>Kerkbijdrage St. Theresia-Jozefparochie:  NL84 INGB 0001 4861 00 t.n.v. R.K. St. Jozef en St. Theresiaparochie onder vermelding van Kerkbijdrage St. Theresia-Jozefparochie 2022</p> <p>Stipendia en overige betalingen onder vermelding van het betreffende onderwerp:  INGbank:NL84 INGB 0001 4861 00 t.n.v. R.K. St. Jozef en St. Theresiaparochie</p>
<p><b>Mailadressen &amp; website: St. Anna-Lambertus en St. Theresia-St. Jozef</b>  Mail: <a href="mailto:info.theresiamaastricht@gmail.com">info.theresiamaastricht@gmail.com</a>  Website: <a href="http://www.theresiakerkmaastricht.nl">www.theresiakerkmaastricht.nl</a>  <b>Website: <a href="http://www.annalambertus.nl">www.annalambertus.nl</a></b></p>	<p><b>Email: <a href="mailto:post@annalambertus.nl">post@annalambertus.nl</a></b>  <b>FACEBOOK</b> Onze parochie is ook op <b>facebook: Sint Anna–Lambertusparochie</b>  <b>St. Annakerk: Via Regia 100</b>  <b>St. Theresia-Jozefkerk:</b>  <b>St. Theresiaplein 8</b>  <b>Ingang St. Theresia-Jozefkapel:</b>  <b>zijkant van de kerk aan de zijde van de D’Artagnanlaan.</b></p> 